

Jaargang 8, nr. 9, oktober 2023



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » De kerkenraad in Loo?? 🏠
- » Blommetje
- » Startzondag
- » Regiokerkendag



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie



Het regent, het regent, de pannetjes worden nat, en wie niet snel naar binnen gaat die wordt kletsnat . . .

Die laatste twee regels vond ik niet ergens op internet, maar ze zitten wel zo in mijn geheugen. En de laatste weken ben ik een aantal keren niet snel genoeg naar binnen gegaan. En werd dus kletsnat. Voor mij niet zo erg, het was steeds als ik "noar huus op an" ging. Als ik de schooljeugd soms in de vroege ochtend door de regen zie fietsen komen die momenten ook weer in mijn herinnering terug en ik weet dat dat niet fijn was.

Maar wat een geluk hadden we met de startzondag: prachtig weer, heerlijk in de zon en in dit Baoken vindt u een impressie van die mooie dag. Een dag met een gouden randje. Ook een gouden randje had de kermisvredesdienst; ondanks de hindernissen onderweg was het een muzikaal laagdrempelige dienst. Zo hopen we ook op een dag met een gouden randje tijdens de regiokerkendag.

En wie weet loopt daar weer een verslaggever rond wiens verhaal we in het volgende Baoken kunnen lezen.

Het lijkt ons een leuke nieuwe rubriek.

Janneke van Schooten



Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 8, nr. 9, oktober 2023

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-8	Pastoresteam
9	Stiltepagina
10-11	Kerkrentmeesters
12	Diaconie/ZWO
13-16	Startzondag
17	Van het kerkelijk erf
18-19	In Memoriam
20	Bezinning en ontmoeting
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Strip Dominee de Heer



Bij de voorpagina en hierboven:

Een beeld van de startzondag.
Verderop in dit Baoken meer foto's.



Ga je mee langs beelden van hoop?

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk 'Ga mee!' klinkt na de zomertijd aanlokkelijk in de oren. Je kunt het als uitnodiging beluisteren om weer in het gewone alledaagse van een nieuw seizoen – met een liedje van Huub Oosterhuis gezegd – te 'gaan waar geen wegen gaan'.

Voor mij begint hoop dicht bij huis, om precies te zijn in onze tuin. Sinds een klein jaar wonen we in Diepenveen. Vorig jaar was er nog niet zoveel te beleven in de tuin, al wil ik de eekhoorn die druk was met okkernoten niet uitvlakken. Ondertussen hebben we (nou ja: Jan) veel tegels gewipt en bloemperken gemaakt in het grasveld. In het nieuwe tuinieren bestaat onkruid niet meer, dat is wel fijn. In de voortuin is nu een kleine vijver. En dan is het een kwestie van geduld en ogen en oren goed de kost geven. Ja, juffers en kikkers!



Er landt een koninginpage op een bloem, en dan ineens een zeldzame kleine parelmoervlinder. Het hoopvolle zit erin dat je alleen maar een paar eenvoudige voorwaarden hoeft te scheppen om te merken dat de natuur veerkrachtig is. Je moet vooral dingen laten. Geen strak gazonnetje dus aan de Hemeltjenskampweg.

Toch heeft hoop ook een heel ander gezicht, minder idyllisch. Ik zie beelden van de support demonstratie bij de A12 op 9 september langskomen. Er hangt een hoopvolle sfeer van vrolijkheid en urgentie, laat ik me vertellen. Of ik het blokkeren van de A12 nou zo'n goed idee vind, daar ben ik niet uit. Maar dat

er een groeiend protest is tegen de grote belastingvoordelen die de fossiele industrie geniet, daar sluit ik me bij aan. We kunnen nog zoveel tegels wippen, daarmee redden we Gods goede schepping niet.

Kerkvader Augustinus zei ooit: 'De hoop heeft twee dochters: woede en moed. Woede over de situatie zoals zij is en de moed om er iets aan te veranderen.' Dat is een profetisch geluid, nodig om tot inkeer en verandering te komen. Waarom zouden we wel rustig op een zondagmorgen in de dienst over dwarse profeten lezen en er 'ja en amen' op zeggen, maar profetische stemmen in onze tijd negeren of afkeuren? Dat ook woede en moed een teken van hoop kunnen zijn, actieve hoop, dat scherpt mijn blik en daagt mij uit om meer en meer de gewenste verandering te leven. Hoop, inclusief woede en moed, doet leven.

De eekhoorn begint ondertussen weer noten te verzamelen voor een nieuwe winter. Hij biedt mij hoop om te koesteren. De klimaatmars op 12 november kan op me rekenen. Dat is hoop die doet leven.



ds. Saar Hoogendijk



Niet het vele is goed ...

Ik maak me sterk dat u deze uitspraak probleemloos kunt aanvullen met: ... maar het goede is veel. Ik hoorde deze uitspraak onlangs gebruiken in een dienst. En, zoals dat soms gaat, bleef deze uitspraak in mijn hoofd hangen. En al doordenkend hierover groeide bij mij ongemak. Niet omdat ik me niet in deze uitspraak zou kunnen vinden, maar omdat in ons dagelijks leven zo vaak het tegenovergestelde waar blijkt te zijn. De markt is leidend, meer verdienen, meer reizen, meer keuze mogelijkheden, overal om ons heen lijkt het alsof juist 'het vele' goed zou zijn.

Haaks daarop staan de problemen die ontstaan als dat 'vele is goed' niet bereikbaar is voor mensen. De grote stroom vluchtelingen in de wereld lijkt me mede veroorzaakt door een tekort aan 'veel' op de plek waar mensen wonen. En de wetenschap dat dit 'vele' elders wel beschikbaar is of beschikbaar lijkt. Maar ook in ons eigen land zijn een aantal grote vraagstukken voortgekomen uit een sterke nadruk op 'het vele is goed'.

In de troonrede liet ons kabinet de koning uitspreken: 'Verdienen komt altijd voor

verdelen'. Ofwel: eerst focus leggen op meer ('het vele'), voordat over eerlijker delen ('het goede') nagedacht kan worden. Hoe anders is het beeld dat uit de bijbelverhalen naar voren komt.

Zoals het verhaal van Jezus die met slechts 5 broden en twee vissen heel veel mensen voedt. Niet door verdienen voorop te stellen maar door delen centraal te stellen. En daarmee laat zien dat '... het goede veel is'. Heel veel zelfs, te oordelen naar wat er overbleef.

Laten we ons hierdoor laten inspireren in ons dagelijkse leven. Door te starten met delen van wat we hebben, op welke manier dan ook. Als kerk maar ook als individu. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor elkaar, het steunen van initiatieven als de voedselbank en (dichterbij) onze Noaberkasten. Als we dit met velen doen, is het vele goed én het goede veel!

Frits Mandersloot



delen is vermenigvuldigen

Gemeenteavond woensdag 18 oktober 2023

Op woensdag 18 oktober is er weer een gemeenteavond. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten. We starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Locatie Dorpskerk Bathmen

We hebben een aantal belangrijke onderwerpen om met elkaar te bespreken.

Verkenning kerkelijk erf Okkenbroek

De commissie zal de resultaten presenteren. Daarbij is de externe adviseur Alwin Kaashoek aanwezig. De kerkenraad wil komende maanden een besluit nemen. Maar we horen daarvoor graag uw reacties!

Kerkdiensten 2024

De kerkenraad heeft besloten met ingang van 1 januari 2024 over te gaan naar 1 dienst per zondag. De kerkenraad heeft eerste voorstellen besproken hoe hieraan invulling te geven.

Maar voor een definitief besluit te nemen, horen we graag uw mening.

Kerk in het dorp

Tenslotte bespreken we kort de uitkomsten van de tafelgesprekken. Hierover heeft de kerkenraad gesproken tijdens de heidag (zie de volgende pagina).





Wat deed de kerkenraad in Loo?

Zaterdag 26 augustus 2023
Loo – Bathmen, Noaberlokaal

Van onze verslaggever

Ont – moeten

Rond een uur of tien in de ochtend liepen er ongeveer 15 mensen rond op het plein achter het Noaber-lokaal. Uw verslaggever wilde daar het fijne van weten en vroeg één van de aanwezigen wat dit te betekenen had. De opdracht was om te bedenken waar men van dacht de enige te zijn.

Wim Scholthof bijvoorbeeld dacht dat hij op feestjes van de familie als enige in dit gezelschap zelfgemaakte liedjes ten gehore brengt. Hij ervaarde deze activiteit als een ontspannen manier om los te komen van de dagelijkse beslommeringen.

Denkproces

In het gebouw werd daarna in stilte rond tafels gelopen om de diverse bezinnings-bijdragen van de kerngroep tafelgesprekken te bestuderen. Vraag hierbij was om aan te geven welke bijdrage aanspreekt en waarom. Er werd in kleine groepjes tussendoor geanimeerd gesproken over wat er te lezen viel.

Rikie Oude Weernink: "Ik zie in deze bijdragen de bevestiging dat we als kerk meer naar buiten gericht moeten worden. De kunst is om daar een vervolg aan te geven".

Oefening baart kunst

De kerngroep heeft in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met groepen in de drie dorpen. Het spel dat na de lunch gespeeld werd was een nabootsing daarvan. Doel was

om te proberen te ervaren hoe we in gesprek kunnen gaan met groepen buiten onze kerkmuren. Henk Hogeweg heeft dit onderdeel op zich als zinvol ervaren, maar het was te kort om echt in de vingers te krijgen hoe het gesprek aan te gaan. "Intrigerend om zo als kerk bezig te zijn" aldus Henk.

Wereld-café

Uw verslaggever zag tenslotte weer grote papieren op tafel liggen. Deze keer leeg op een thema na.

Taak van de aanwezigen om te bedenken op welke manier de kerk kan aansluiten bij groepen in de dorpen als het gaat om Jongeren of "als het leven haakt".

De aanwezigen waren in gemixte groepen (diaconie, pastoraat en kerkrentmeesters) hiermee aan de slag gegaan. Het leverde veel mogelijke activiteiten op. Volgens Tonny Oplaat kwam dat juist doordat de groepen divers van samenstelling waren.

Na een ontspannen maar productieve dag konden ook de partners aanschuiven voor een heerlijke barbecue. Het is goed om na gedane arbeid te ontspannen. Het komende kerkelijk jaar kan zich verheugen in een enthousiaste kerkenraad die vol ideeën zit om kerk in het dorp te zijn.

Ankie  Borger



BAOKEN oktober 2023

Blommetje

Vrijdag 10 november is het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een mooie datum om met Blommetje te beginnen.

De Battumse Lena Bielderman heeft dit in het kader van haar studie Toegepaste Gerontologie in opdracht van Jackie van Beek, directeur-bestuurder van 't Dijkhuis, samen met anderen in en om dit woon-, zorg- en dienstencentrum ontwikkeld. Ook ik mocht daaraan meedoen.

Mantelzorger

Het is de bedoeling dat Blommetje een wandelgroep wordt voor, om te beginnen, mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie in Bathmen en omgeving.

Er is in Bathmen namelijk gelukkig al veel aandacht voor mensen met dementie.

Zo is er bijvoorbeeld in de hoek van de bibliotheek een Dementheek en worden ook de basisscholen betrokken om van Bathmen een dementievriendelijke gemeente te maken. Maar, merkte Lena op, de mantelzorger daarbij is nog niet altijd goed in beeld.

Ruim een kwart van de Battummers is inmiddels ouder dan 65 jaar, terwijl dit in 2005 nog veertien procent was. Daarin is steeds een groter groeiende groep van mensen met dementie. In 2020 telde de gemeente Deventer 1.600 mensen met dementie en de prognose voor 2030 is dat er dan 2.100 mensen de diagnose dementie hebben gekregen.

Dit betekent ook dat de groep mantelzorgers meegroeit. En dat veel mensen zich op een andere wijze moeten verhouden tot hun partner of ouder. De dagelijkse zorg kan daarin intensief worden.

Het verlies aan het leven van een medemens betekent rouw om de ander, terwijl je als mantelzorger zelf veelal nog altijd vitaal bent en de zin van het leven wilt genieten.

Voor deze mantelzorgers is het project van Lena Bielderman allereerst ontstaan.

Om als mantelzorger en mens bij te kunnen blijven in alle verandering.

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Infographic

Op de rechterbladzijde lees en zie je hoe Lena dit nieuwe initiatief kort en bondig presenteert in een zogenaamd infographic.

De eerste vier letters van deze naam staan voor: **Bathmen let op mantelzorgers**. En omdat de wandelgroep steeds een **ommetje** gaat maken, rolden deze letters haast vanzelf uit naar Blommetje.

Vrijdagmiddag 10 november om 14.30 uur is de eerste keer. In Cultuurhuus Braakhekke worden de mantelzorgers verwelkomd en de deelnemers bepalen dan zelf de afstand van het ommetje. En na terugkeer is er koffie-thee met gebak en alle ruimte voor ontmoeting.

Inclusief

Naast de mantelzorgers zelf zijn ook hun naasten met dementie welkom om mee te gaan.

Inclusiviteit is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Blommetje. En daar hoort zo lang mogelijk met elkaar activiteiten kunnen blijven ondernemen bij, zonder dat daarbij de één zich alleen maar tot zorgen voor de ander genoodzaakt ziet.

Er is dan ook professionele begeleiding aanwezig!

Maar dit inclusieve reikt verder, want mantelzorger kan iedereen zijn en plotseling worden. Wanneer je bijvoorbeeld als vader of moeder, broer of zus zorgt voor een gezins- of familielid met een beperking. Of je op welke wijze ook steun geeft aan iemand in je omgeving met een niet aangeboren hersenletsel.

Elke mantelzorger is welkom bij Blommetje, om nieuwe mensen te leren kennen en samen goede, zinvolle en leuke ervaringen op te doen.

Ds. Gert Wijnstok



Blommetje

Een wandelgroep waar mantelzorgers het pad samen kunnen bewandelen



Wat?

Wandelgroep waar mantelzorgers elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. En door gespreksvormen met elkaar in gesprek komen.

Voor wie?

Mantelzorgers uit Bathmen en omgeving die zorgen voor iemand met dementie.

Waarom?

Om het netwerk van mantelzorgers te verbreden en zij met loggenoten kunnen praten over soortgelijke situaties.

Doel?

Mantelzorgers met elkaar kunnen verbinden op een laagdrempelige manier. Zodat zij met elkaar kunnen praten over het mantelzorgerschap en ervaringen kunnen delen, dit biedt een uitlaatklep en een klankbord.



Blommetje

Is een wandelgroep voor mantelzorgers in het Overijsselse dorp Bathmen. Tijdens de wandeling stelt de groepsleider een vraag waar de mantelzorgers over in gesprek kunnen gaan. Na de wandeling wordt er gezamenlijk afgesloten met een kop koffie en gebak.

Beter dag en nacht ritme.



Extra moment om buiten te bewegen.



De groep is samen verantwoordelijk. Iedereen let op elkaar.



Naaste met dementie kan mee wandelen.



Wandelgroep is laagdrempelig. Je kan met anderen in gesprek, maar hoeft niet.



Mogelijkheid om aan het einde van de wandeling tijdens de koffie vragen te stellen aan professionals.

Lena Bielderman



GA MEE!

**Naar Braakhekke!
Naar het Naoberhuus!**



predikant@kerkathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

PASTORES

Met sjoelen op maandagmorgen beet ik het spits af en scoorde maar liefst 87 punten. Niet slecht voor een niet geoefend speler 😊.

Bereidwillig hadden de omstanders mij voorzien van tips bij het gooien.

Ik werd dan ook luid aangemoedigd door de heren. Dorpsondersteuner en buurvrouw Géke had de baan flink gewreven met witte poeder en de schijven vlogen in de rondte. Hanny en Theo deelden koffie en thee en er waren lekkere koeken van een jarige. Rond de tafels werd gepraat en verhalen gedeeld. Ik schoof her en der mijn stoel bij. De meeste gezichten ken ik inmiddels. Leuk is dat er soms weer nieuwe gasten bijkomen.

Veel kwam voorbij: jeugdherinneringen, het opgroeien in oorlogstijd, het werk op de boerderij, de kerk in het dorp, de naderende kermis op de Brink.



De volgende dag, dinsdagmorgen, dronk ik mijn koffie in 't Naoberhuus in Okkenbroek. Deze keer ging ik zitten aan de 'dameskant' 😊.



De gastvrouw was al druk in de weer om iedereen van koffie en thee te voorzien en ook hier een lekkernij erbij.

Al snel hoorde ik het laatste nieuws en had tijd om met deze en gene bij te praten. O kijk, daar was gastvrouw Betsie ook. Haar vrolijke lach werkte aanstekelijk en ogen gingen twinkelen. Een gezellige sfeer en een geroezemoes van stemmen vulde de ruimte.

Ik keek de kring rond en ging zitten naast een nieuwe bezoeker. Wat fijn dat ook deze plek er is voor ontmoeting en verbinding.

En zo had ik in het kader van mijn bezoekwerk aan het begin van een nieuwe week een mooie start!

Ds. Hanneke Diermanse





En wat maken jullie je zorgen
over kleding?
Kijk eens naar de lelies,
kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet.

Matteüs 6:28

Bron: Nieuwe bijbelvertaling 21.

Marinus Leyte schenkt één van z'n schilderijen aan de dorpskerk Bathmen

Tekst: Huub Oosterhuis

*De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
Staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.*

Marinus Leyte



Marinus Leyte overhandigt het schilderij aan Frits Mandersloot.



lepie in volle glorie



Kleine lekkage wordt plasje water



Er vormt zich een kluit van wortels

Ha, water! Lekker !!

Dat dacht lepie, die al sinds mensenheugenis groeit en bloeit op het erf van de kerk in Bathmen.

lepie, onze "hoofdpersoon" in dit verhaal, is altijd op zoek naar water, naar lekker water.

Op een dag zei lepie tegen zichzelf: "Zou er onder de kerk ook water zijn? Geen idee maar laten we het maar eens proberen." Met engelengeduld begon lepie zich een weg te boren onder de eeuwenoude kerk. En warempel ontdekte lepie – het was een beetje bij toeval – het waterputje. Daar had lepie wel 15 meter voor moeten boren, maar toch.

lepie trof het. In dat waterputje was een koppeling die af en toe een paar druppels liet vallen. "Laat ik daar maar eens wat meer wortels maken", dacht lepie.

En opnieuw met engelengeduld begon lepie een prop wortels te ontwikkelen die tenslotte de omvang van een enorme voetbal kreeg.

Spijtig nu, dat twee lieden van de kerk het putje hebben ontruimd omdat er een nieuwe watermeter in moet. lepie had best sterke wortels maar tegen de scherpe steekschop van de beide lieden waren ze niet opgewassen. De lieden vinden dat zij de klus mooi hebben geklaard. Maar lepie vindt het jammer. Het was heel lekker water.



Het resultaat van jarenlang groeiend wortelgestel



Een oud kranten archief

Een oud Kranten archief uit 1873 met daarin een stuk over onze dorpskerk in relatie tot de schilderijen in het koor.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage

Woensdag 1 Oktober 1873

De muurschildering, voor een paar jaren in de kerk te Bathmen ontdekt, zal niet gerestaureerd, maar opnieuw met kalk bedekt worden! Als voorwaarde voor de restauratie hadden kerkvoogden een geschenk geëist van een paar duizend gulden, tot aankoop van een nieuw orgel. Daar niemand deze som heeft geofferd, hebben kerkvoogden besloten, de merkwaardige antiquiteit met de witkwas te behandelen.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage

Zaterdag 29 November 1873



Kerk- en Schoolnieuws – Bathmen

Naar wij vernemen is het voorstel van den Minister van Binnenlandsche Zaken, om de muurschildering in de Hervormde kerk alhier voor rekening van het Rijk te restaureren, door den kerkeraad niet aangenomen. Men moet vast besloten zijn, het stuk met kalk te bedekken, als er vóór April van het volgende jaar geen f 3000,- voor een nieuw orgel ingekomen is. (Arnh. Ct.)

Hiernaast het originele krantenartikel



In de volgende uitgaven van het Baaken zullen we wat meer verhalen vertellen over deze periode met als titel:

Het in 1870 verdwenen schip van de kerk in Bathmen.



Hoe gaat het met ons Moldavië project?

Een update van de ZWO commissie

Al weer een lange tijd geleden, om precies te zijn bij de sobere maaltijd aan het begin van de vastentijd hebben wij als ZWO commissie over ons project in Moldavië verteld. Waar ging dat alweer over, in het kort, omdat er weinig werk is in Moldavië trekken ouders naar andere landen om daar te werken en zo een inkomen te genereren voor de oma's en opa's die op de achtergebleven kinderen passen. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Met onze ondersteuning kan Kerk in Actie lokale initiatieven ondersteunen, waardoor ouderen aandacht en hulp krijgen en jongeren een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

We hebben met de collectes en directe giften als ZWO commissie dit jaar € 919,25 opgehaald. Omdat de situatie in Moldavië nog weinig veranderd is, is meer geven is nog steeds mogelijk, dit kun je doen via de bankrekening van de ZWO met het nummer: NL60 RABO 0305737155, alvast bedankt.

Als ZWO kijken wij nu al vooruit naar ons project voor het volgend jaar, als u een goed idee heeft kunt u dat bij een van de leden van de commissie aangeven.

Jan Harm Borger



Gezamenlijke kerstviering

De herfst is echt voelbaar en dan verheugen wij ons als diaconie weer op de kerstdagen.

Voor veel mensen blijven deze dagen lastig. Omdat ze alleen zijn, mensen zijn verloren of kunnen minder naar buiten voor een ommetje of een praatje nu het nat en donker is. Veel lichtjes en een prachtig kerstverhaal is mooi, maar vooral als je dat met anderen kunt beleven.

Zoals ieder jaar is er naast de kerstviering een extra kerstmiddag voor de ouderen. Zowel in het Dijkhuis in Bathmen als in het OC in Okkenbroek.

Dit najaar zijn de verbouwingen van het Dijkhuis in volle gang. Een viering in de Ronde is daardoor onzeker.

Om een gezellige en sfeervolle kerstmiddag te organiseren kiezen we dit jaar voor een gezamenlijke middag voor zowel Okkenbroek als Bathmen. De locatie wordt de kerk in Bathmen. Op woensdag 20 december van 14.00 tot 17.00 uur is een viering met muzikale ondersteuning van Ingeborg van Dokkum en de Cantorij. Voor een versnapering en wat lekkers na afloop wordt gezorgd. Ook het vervoer wordt geregeld in samenwerking met de diaconie, de vrijwilligers van het Dijkhuis en de ouderensoos van Okkenbroek (zal ik vragen) voor wie niet met eigen vervoer kan komen.

Een sfeervolle kerst toegewenst allemaal.

Elleke Brinkman



GA MEE,



Na de zomervakantie begonnen we het nieuwe seizoen met een startviering bij windkorenmolens "De Leeuw" in Oude Molen. Het jaarthema van de PKN is "GA MEE!", ook het thema van deze viering. Op de mooie plek vlakbij de rotonde kruisen zich letterlijk en figuurlijk de wegen van Okkenbroekers en Battumers.

We konden gebruik maken van de tenten, tafels en stoelen die er nog stonden vanwege de landelijke molendag van zaterdag.

Aan de viering werkte het koor "Enjoy" uit Markelo mee. En Ingeborg had haar keyboard meegebracht waarmee ze ons ondersteunde bij het zingen.

Hanneke Diermanse ging "backpacken" en probeerde samen met Joris Roeleveld zoveel mogelijk bagage in haar rugzak te proppen.

Ds. Gert Wijnstok interviewde de heer Hüseyin, die vertelde hoe hij en zijn gezin gevlucht zijn en in Bathmen nu een plekje hebben gekregen.

Na afloop van de leuke en levendige dienst was er een lunch met melk, karnemelk, thee of koffie en pannenkoeken met stroop of spek, gebakken door de vrijwilligers van de molen. En er was een heerlijk Turks toetje voor ons klaargemaakt door de familie Hüseyin uit de Smidsweg.

Helaas hebben wij het technisch nog niet zo voor elkaar dat we deze dienst konden uitzenden, zodat deze via kerkdienst gemist te volgen was. Vandaar de uitgebreide foto-impressie op de volgende pagina's. Ook vind je daar het recept van het toetje met een mooie uitleg van de betekenis van dit toetje!

En dan hadden we natuurlijk nog de kleurplaten uit het zomernummer van het Baaken. Prachtige platen zijn er ingeleverd. De makers van de mooiste kleurplaten krijgen een prijsje thuisbezorgd. Dat zijn: **Cas en Liv Goede uit Houten**. Zij krijgen dit via opa en oma Mandersloot!



BAAKEN oktober 2023



STARTZONDAG

Ga je mee

Vind ik leuk · Opmerking · Delen

Uitnodiging

Hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd voor de startzondag van Protestantse Gemeente Bethenen Oikkesbroek op zondag 10 september

Thema "GA JE MEE"

o.m.v. koor Enjy, na alloop lunch met pannenkoek

Zondag 10 september 2025 om 10.00 uur
Locatie: Koren Molen de Leeuw
Oude Tolweg 3 7434 PD Lelystad

Groetjes en tot dan!







De dag van Ashoera

Volgens de moslimtraditie en vertellingen hebben aldoor de geschiedenis van de mensheid verschillende belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden op de dag van Ashoera. Het is de dag waarop profeet Abraham van het vuur werd gered, profeet Jacob en profeet Jozef werden herenigd en profeet Mozes en zijn volk werden van de tirannie van de farao bevrijd. Tevens bereikte op die dag de Ark van Noach het vasteland. Moslims herdenken de bovenstaande gebeurtenissen. In het bijzonder wordt lering getrokken uit het optreden van Noach. Profeet Mohammed gebood dat de dag van Ashoera door moslims in acht moet worden genomen met vasten. Alhoewel dit uiteindelijk was vervangen door het vasten in de maand Ramadan ging de Profeet door met het vasten op de dag van Ashoera. Hij raadde de moslims aan om dat ook te doen en verzocht aan God om de zonden te vergeven van hen die vasten op deze dag.



Voor meer informatie:
Platform INS
Rochussenstraat 221
3021 NT Rotterdam
Tel: 010 240 00 15
E-mailadres: info@platformins.nl

STARTZONDAG

Ashoerapudding: Volgens de islamitische traditie en vertellingen hebben profeet Noach en zijn familie, toen het water van de grote vloedgolf zich begon terug te trekken, al het voedsel op de ark verzameld en daarvan een heerlijke pudding gemaakt. Ashoera (Noach's pudding) is de naam die gegeven is aan dit gerecht. Ter nagedachtenis aan profeet Noach en als dankzegging aan God, hebben de moslims gewoonte gemaakt om deze pudding op deze dag te maken en te delen met burens en vrienden. Voedsel delen biedt een gelegenheid ter herbevestiging van de eenheid en de essentiële verhouding van mensen jegens een ander, ongeacht persoonlijk vertrouwen, achtergrond en geloof. Om deze goede traditie voort te zetten en de ervaring van delen, liefde, vrede en medeleven uit te breiden bieden wij u profeet Noach's pudding aan. Eet smakelijk.



Ingrediënten:

- 1 kopje geschilde tarwe
- 1/3 kopje kikkererwten
- 1/3 kopje droge witte bonen
- 2 eetlepels rijst
- 12 1/2 kopjes water
- 10 stuks gedroogde abrikozen
- 5 stuks gedroogde vijgen
- 1/2 kopje rozijnen
- 1 kleine sinaasappel
- 1 2/3 kopje suiker
- 2/3 kopje walnoten
- 1/2 granaatappel

Bereidingswijze:

Was de tarwe, de kikkererwten en de gedroogde bonen. Laat ze een nacht doorweken in water, de bonen en kikkererwten afzonderlijk in 1 kop water en de tarwe en rijst samen in 2 koppen water. Voeg 3 kopjes water toe aan de tarwe, 2 kopjes water aan de kikkererwten en 2 kopjes water aan de bonen en kook ze apart totdat ze zacht zijn (2 à 3 uur). Was het gedroogde fruit en doorweek ze 2 uur lang in 1 1/2 kopje water. Meng de gekookte ingrediënten en het gedroogde fruit in een pan en kook dit 15 minuten. Rasp het schil van de sinaasappel en doe dit in het mengsel en kook nog eens 5 minuten. Voeg de suiker toe en kook 1 à 2 minuten en haal dan de pan van het vuur. Schenk het mengsel vervolgens in kleine schaalpjes en versier het met walnoten en granaatappelpitten. Laat het eerst afkoelen alvorens te serveren. Eet smakelijk.

Deze brochure is door Platform INS opgesteld op verzoek van verschillende organisaties om tijdens hun activiteiten aan geïnteresseerden te kunnen overhandigen. Wij beoogen met deze brochure een indruk te geven van een voor moslims belangrijke gebeurtenis.

www.platformins.nl

Bazaar Okkenbroek



Zoals elk jaar wordt er op Dankdag woensdag 1 november weer onze Jaarlijkse Bazaar georganiseerd voor jong en oud. Voor de kinderen is er ballon prikken, tombola en natuurlijk het Rad van Avontuur met allerlei leuke prijsjes voor jong en oud.

Ook zullen de oliebolletjes, kniepertjes en appeltaart niet ontbreken. Noteer alvast in Uw agenda 1 november, 's middags vanaf 14.00 uur en 's avonds vanaf 20.00 uur.

Weet U wel:kom

De Bazaarcommissie



Vele maanden heeft in de garderobe van de kerk in Bathmen een rode Ortlieb fietstas gehangen met als inhoud gebreide handschoenen met diverse kleuren. Deze tas is tijdelijk met veel plezier in gebruik, maar niet door de eigenaar. Mocht de eigenaar deze tas weer in bezit willen krijgen dan graag contact opnemen met Wil Mandersloot, tel. 06 202 80 699.

P.S. Mocht iemand denken dat ik zelf met deze fietstas rondfiets De tas lijkt er sprekend op, maar is wel zelf aangeschaft en is niet de tas die in de kerk hing.



KOFFIE / VERVOER

Het staat elke maand in het Baaken: iedere derde vrijdag van de maand koffie drinken in de kerk in Bathmen. Wat fijn als er eens onverwachts een nieuw gezicht verschijnt!

Zo gebeurde dat pas: de drie dames met een sleutel van de kerk waren alle drie verhinderd en hadden dat niet aan elkaar gemeld. Gelukkig vonden de trouwe bezoekers de weg (telefonisch) naar een andere sleutelbezitter (onze voorzitter) en hij kwam met de sleutel en schonk ook nog eens de koffie. En zoals dat gaat bij een ontmoeting met koffie; er werd van alles besproken. Zo ook de wens van aanwezigen om aan activiteiten van Brandstof deel te willen nemen maar er niet naar toe durven met eigen vervoer.

Onze voorzitter denkt in oplossingen en vroeg daarom Wil Mandersloot om hulp.

Mocht u graag naar een activiteit willen gaan en hebt u vervoer nodig? **Bel Wil!**

Zij probeert wat voor u te regelen. Er zijn zowel in Okkenbroek als in Bathmen genoeg mensen die elkaar willen helpen. Vervoer naar Bathmen of vervoer naar Okkenbroek is zo geregeld.

Schroom niet, **BEL WIL** en heb dan een avond met mooie herinneringen.

Telefoonnummer van Wil: 06 202 80 699

Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **20 oktober**.

Laagdremkelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



Cornelis Leendert van Duijn



Op maandag 21 augustus overleed op het Dijkhuis Kees van Duijn in de leeftijd van 89 jaar. Tot voor kort woonde Kees met zijn vrouw Gerrie aan de Noteboomstraat 30 waar vele herinneringen liggen. Geboren en getogen in Delft als zoon van een kruidenier groeide Kees op in een groot gezin. Hij werd chemisch laborant en werkte vele jaren bij de Diepdruk te Deventer. Midden jaren zeventig, na de geboorte van zoon Oscar, werd Bathmen plaats van wonen. Het christelijk geloof en de kerk stonden centraal in zijn leven. Hij was een diepgelovig mens die altijd klaar stond voor een ander. Hij heeft dan ook veel gedaan en betekend voor de gemeenschap van Bathmen: politiek, CUNO, Stichting Muziekring Bathmen, de Bathmense Beiaard en de midwinterhoornclub. Ook was hij actief in de kerk en zong in het kerkkoor. Hij genoot intens van alle sociale contacten. En dat men hem 'een echte Battumer' noemde vervulde hem met trots. Kees en Gerrie hebben mooie reizen gemaakt waar beiden enorm van hebben genoten. De laatste jaren ging hij achteruit en werd zorg noodzakelijk. De verhuizing naar het Dijkhuis was moeilijk maar Kees was dankbaar voor alle lieve zorg die hij ontving. Tijdens de afscheidsdienst in de Dorpskerk stond psalm 40 centraal en vulde orgelmuziek de kerk. In het geloof dat Kees geborgen is in Gods liefde hebben we hem op de Algemene Begraafplaats toevertrouwd aan zijn Schepper. Mogen Gerrie en Oscar zich gedragen weten door God, de Liefdevolle.

Ds. Hanneke Diermanse

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het getoonde medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn echtgenoot en vader Kees van Duijn. Hij kwam altijd heel graag in de Kerk van Bathmen en van daaruit hebben wij hem ook met elkaar naar zijn laatste rustplaats mogen brengen.

De aanwezigheid van velen van u op de afscheidsdienst, alsmede de vele kaarten en berichten hebben ons goed gedaan.

Gerrie van Duijn - van 't Landt (Bathmen)

Oscar van Duijn (Alphen aan den Rijn)

Johanna Willemina Wassink – Meilink



In de leeftijd van 72 jaar overleed Annie Wassink op dinsdag 29 augustus. Geboren in Espelo groeide Annie op als 2e in een gezin van 7 kinderen. Sinds haar trouwen met Ap woonde zij op de boerderij aan de Pierkesmars. Het erf werd gedeeld met haar schoonouders. Drie kinderen zijn er geboren: René, Diana en Anita.

Annie heeft haar hele leven hard gewerkt in en rond de boerderij. Druk in de weer met huishouden, met de varkens en de tuin. Er was altijd wel werk te doen. Tot aan haar pensioen maakte ze schoon in de Looschool. Jarenlang was ze lid van het kerkkoor en later van de cantorij. Zingen was haar lust en haar leven.

In 2009 overleed Ap na een lang ziekbed. Het was een verdrietige tijd maar Annie pakte de draad weer op. In 2016 trok ze in een kleiner huis op het erf dat ze zelf getekend had. Ze genoot van de kleinkinderen en was een lieve en betrokken oma. De laatste jaren kampte ze met ziekte en onderging ze behandelingen. Als het even kon deed ze haar dingen maar soms lukte het niet. Het ging op en af. Toen ze hard achteruit ging kwam er ook de berusting. Het was goed geweest. Tijdens de afscheidsplechtigheid in crematorium Steenbrugge is zij liefdevol herdacht. De kleinkinderen staken kaarsjes aan ter herinnering aan hun lieve oma. Onder de muziek van haar lievelingsliederen hebben we haar toevertrouwd aan God, die onze tijd van leven in liefde bewaart.

Ds. Hanneke Diermanse



Bertha Lenderink-Flierman



Op dinsdag 12 september is rustig ingeslapen Betje Lenderink in de leeftijd van 95 jaar. Tot het einde toe, de laatste 10 jaar alleen, woonde zij thuis in haar vertrouwde huis aan de Schotwillemsweg 2a in Lettele.

Op de kaart schrijft de familie:

'Eenvoud was haar kracht, zorgzaam stond zij in het leven. Nooit heeft zij aan zichzelf gedacht, belangrijk was te kunnen geven.' Een nuchtere vrouw was zij, introvert, ze ging haar eigen gang. Tot het laatst woonde zij geheel zelfstandig in haar eigen huis.

Betje werd geboren op de boerderij 'de Grote Brander' in Okkenbroek als vierde kind in een gezin van vijf. Ze was nog jong, een meisje van 8, toen haar vader stierf.

Ze was slim en deed het goed op school. Ze had mogen doorleren maar dat wilde ze niet. Op 15 mei 1953 trouwde ze met Albert Jan. Ze vulden elkaar goed aan. Samen werden zij ouders van Dini, Jan, Tea en Erni.

Betje was boerin met hart en ziel. Altijd in en om het huis te vinden. Ze werkte graag op het land en in de tuin. Thuis was zij een lieve en zorgzame moeder en later een lieve oma en 'oude oma'. Handwerken vond ze mooi om te doen en muziek was belangrijk. Zelf speelde ze accordeon en zong ze graag. De liefde voor muziek gaf ze mee aan haar kinderen.

Tijdens de afscheidsdienst in de Dorpskerk Bathmen op maandag 18 september werd zij in liefde herdacht en speelden haar kinderen op de trekzak en de accordeon.

In het vertrouwen dat zij Thuis is gekomen bij God hebben we haar te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats in Bathmen.

Ds. Hanneke Diermanse

We ontvingen een mededeling van overlijden van:

Mevrouw Hennie Stegink-van Schooten

* Bathmen, 19 augustus 1945

† Laren, 4 september 2023





De eerste activiteiten hebben alweer plaatsgevonden: **mediteren, meditatief wandelen, Soup en Spirit, de Stamtafel** en, als u dit leest, een **bijeenkomst voor alleengaanden**.

Sommige daarvan komen elke maand terug, zoals **meditatief wandelen** en de **Stamtafel**. En je hoeft er niet elke keer te zijn om ook eens mee te wandelen in het bos aan de Oostermaatsdijk of mee te praten in de hoek van de kerk in Bathmen. De eerstkomende keren zijn resp. vrijdag 6 oktober en vrijdag 3 november voor het één (start om 10.00 uur, parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk) en vrijdag 27 oktober voor het ander (van 11.00 tot 12.30 uur). En **mediteren** kun je zelfs elke week op zaterdagmorgen om 7.00 uur in het koor van de kerk in Bathmen.

Geloven Nu gaat weer van start op maandag 16 oktober om 20.00 uur in Okkenbroek. Ook het verder lezen in de essays van **Jonathan Sacks**, maar let op: door een blijde gebeurtenis is dat twee weken opgeschoven naar woensdag 25 oktober, 20.00 uur in de kerk van Bathmen.

Wat ook opschuift, maar dan een paar maanden is de **Preek van de leek** door Jackie van Beek, de directeur-bestuurder van 't Dijkhuis. Op de voorgenomen datum zondag 12 november bleek namelijk ook al een concert van de muziekkring in de kerk van Bathmen afgesproken.

En er kwam de vraag of er overdag nog meer bezinning en ontmoeting kan plaatsvinden. Mooi om te laten merken dat de belofte van pop-up niet bij woorden blijft. In november vertellen we van nieuwe activiteiten voor overdag.

Jubileum WereldWijzer Okkenbroek

Dit najaar bestaat 'WereldWijzer' in Okkenbroek honderd jaar, de basisschool die zo belangrijk is voor het dorpsleven en waarmee we ook als kerkelijke gemeente een warme band hebben. Zaterdag 14 oktober wordt het jubileum gevierd.

De jubileumcommissie schrijft over die dag: "Geen strak georganiseerde reünie maar een feestelijke dag van ontmoeting, plezier en vertier".

"Voorts nodigen wij de inwoners van Okkenbroek en directe omgeving uit om het officiële gedeelte mee te maken.

We beginnen om 11.00 uur op het buurtplein bij school: eerst luidt de kerkklok om iedereen uit te nodigen om er bij te zijn en daarna is de opening door Andries Heidema, Overijssels Commissaris van de Koning. De Streetdancers zorgen voor een feestelijk optreden. Daarna kunnen alle genodigden zich melden bij de kraampjes en is er tijd voor koffie, thee en limonade, aangeboden door de jubileumcommissie. Tot 17.00 uur kan men de school van binnen bezichtigen. De gehele dag zijn er video's te bekijken in de kerk en in 't Noaberhuis is een expositie van foto's en veel materialen en documenten. In de muziekkoepeel bij Ons Centrum vinden in de middag optredens plaats van More Music Orkest en zijn er wat sketches. In OC kan men terecht voor een drankje en op de parkeerplaats komt een snackwagen."



Regiokerkendag 8 oktober

Zondag 8 oktober houden de protestantse gemeenten van en rond Deventer opnieuw een Regiokerkendag. Ditmaal vindt die voor het eerst niet in-rond de Lebuinuskerk in Deventer plaats, maar in-rond onze Dorpskerk en het Cultuurhuus Braakhekke. Uitgenodigd door het jaarthema 'Ga mee' is er een mooi programma dat je voert langs beelden van hoop. Dit is het tijdspad:

10.00 u	Kerk	Inloop en ontvangst baksels
10.30 u	Kerk	Begin viering
11.00 u	Kerk	Koffie-thee-limonade met gebak
11.30 u	Braakhekke	Vijf beelden van hoop
12.30 u	Kerk	Slot viering
13.00 u	Braakhekke	Lunch

Het begin en het slot van de viering zijn ook online mee te maken via Kerkdienstgemist.nl > Bathmen.

Derde zondag van de maand ...

... is het altijd tijd voor weer een nieuwe kindernevendienst tijdens de kerkdienst in Okkenbroek. En je hoeft beslist niet in Okkenbroek te zijn geboren of wonen om daar van harte welkom te zijn!

Avondwake Oekraïne

Al lange tijd zijn er sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wekelijks een aantal mensen die op woensdagavond een avondwake houden in de kerk van Bathmen. Laatst hoefden de vaste voorgangers: Tineke Dragt, Hanneke Diermanse, Janneke van Schooten en Gert Wijnstok, niet eens na te denken over de vraag of we hiermee doorgaan. De kerk in Bathmen is dan steeds van 19.00 tot 19.30 uur open om een kaarsje te branden in het koor van de kerk, stil te zijn, te luisteren naar muziek uit Taizé en andere liederen, waaronder vaak popliedjes. We gaan hiermee door tot de oorlog voorbij is, werd in het begin gezegd. En daarin volhardden we.

Loop ook eens binnen en waak met ons mee!



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

zondag 1 oktober

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanja van Essen - Zetten
Maaltijd van de Heer

collecte: PKN: Kerk en Israël

zaterdag 7 oktober

18.45 Dijkhuis Avondgebed

zondag 8 oktober

10.00 Bathmen Regiokerkendag

collecte: Noodfonds

zaterdag 14 oktober

19.00 Bathmen Vesper

zondag 15 oktober

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Deddy van Alphen-Ubbels - Warnsveld
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Kindernevendienst

collecte: Dorcas

zaterdag 21 oktober

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenbergh - Holten

zondag 22 oktober

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Anneke Kruihof-Looije - Zwolle

collecte: Unicef

zaterdag 28 oktober

19.00 Bathmen Vesper

zondag 29 oktober

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Aafko de Vries - Nijverdal
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Henk van Es - Deventer

collecte: Hospice de Winde

zaterdag 4 november

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse

collecte: Diaconie en Kerk

zondag 5 november

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
10.00 Okkenbroek Maaltijd van de Heer
Eredienst met pastor Anna van Herwijnen - Holten

collecte: Voedselbank

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake in de dorpskerk in Bathmen.

VIERINGEN

Oecumenisch Leesrooster

1 okt, 2e van de herfst	Ezechiël 18,1-4.25-32	Psalm 25,1-10	Filippenzen 2,1-13	Matteüs 21,23-32
8 okt, 3e van de herfst	Jesaja 5,1-7	Psalm 80,9-20	Filippenzen 2,14-18	Matteüs 21,33-43
15 okt 4e van de herfst	Jesaja 25,1-9	Psalm 23	Filippenzen 3,17-21	Matteüs 22,1-14
	alternatief: Titus 1,1-16			
22 okt 5e van de herfst	Jesaja 45,1-7	Psalm 96	1 Tessalonicenzen 1,1-10	Matteüs 22,15-22
	alternatief: Titus 2,1-10			
29 okt 6e van de herfst	Deuteronomium 6,1-9	Psalm 1	1 Tessalonicenzen 2,1-8	Matteüs 22,34-46
	alternatief Titus 3,1-11(15)			
1 nov Allerheiligen	Jesaja 60,1-11.17-22	Psalm 138	Op 7,2-4.9-17	Matteüs 5,1-12
1 nov Dankdag	Deuteronomium 24,15-16	Psalm 65		Matteüs 20,1-16
5 nov 7e van de herfst	Spreuken 9,1-18	Psalm 43	1 Tessalonicenzen 2,9-13	Matteüs 25, 1-13



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Opmaak en Henk Broekhuis
eindredactie Wil Mandersloot
Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**
verschijnt op
vrijdag 3 november
Lever kopij uiterlijk
woensdag 18 oktober
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baaken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum **kopij inleveren vóór**

1 december 5 januari '24	15 november 13 december
-------------------------------------------	------------------------------------------

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek ????

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



DOMINEE DE HEER GAAT OP ZIEKEN-BEZOEK ...

OCH DOMINEE, DAT HAD U NIET HOEVEN DOEN HOOR, 'T IS MAAR EEN GRIEPJE...



FIJN DAT U ER WEER BENT - ROCHEL ROCHEL HOEST!



BEZOEK VOOR JOU!

KIJK! IK HEB DE HAZELEN!



ZO, DAT IS WEL WEER GENOEG...



SCHAT, IK BEN WEER THUIS!

OEI, GA JIJ MAAR METEEN NAAR BED!

MOOIE BOEL! EN WIE BEZOEKT DE DOMINEE ALS ZE ZIEK IS...?



VERRASSING!

